

# Zondagsbrief

5<sup>e</sup> jaargang, nummer 19

Zondag 8 oktober 2023

Kleur van de zondag: **groen**



Wijkgemeente  
ZuidWest

---

## Mededelingen

---

### Zondag 8 oktober: Lieve God, mag ik U iets vragen?



In deze week van de opvoeding is er ook in de PGV aandacht voor generaties in de kerk. VIS organiseerde afgelopen

woensdagavond al een expeditie. We gingen daar op reis naar hoe je jonge kinderen kunt betrekken bij geloof én kerk. Op verzoek sluiten we hier

zondagochtend bij aan, maar dan in een kerkdienst voor iedereen die ooit kind was. Met die knipoog staan we stil bij het stellen van vragen. Voor kinderen is dat essentieel om te leren en te groeien. Maar hoe zit dat voor ons? Neem je mobiel mee en denk alvast na over de volgende vraag: stel dat je God een vraag zou mogen stellen. Welke zou dat zijn? We gaan onze vragen verzamelen via mentimeter. Herontdek de kunst van het vragen stellen en het onbevragen naar elkaar luisteren. Wie wil kan onder het genot van een kop koffie daar na de dienst over doorbomen, maar praten over koetjes en kalfjes mag ook 😊. Er is deze zondag een lange kindernevendienst en oppas.

*Ds. Loeki van der Laan*

**Voel je nooit te groot om vragen te stellen en weet nooit te veel om iets nieuws te leren.**

**OM**  
DENKEN

### Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw Bais-Oosterhoff, Rederijkers 59 (tijdelijk revalidatie Engelenburg kamer 136).

### Aandacht voor elkaar

Mevrouw Letty van Garderen, Hollandia 109, is opgenomen in het ziekenhuis in verband met een nieuwe heup. Wij wensen haar beterschap. Laten we haar met onze aandacht en gebeden nabij zijn.

## **Terugblik: VIS-avond over geloven & opvoeden met Xpeditie 3.6.0**

Daar zaten we: het Trefpunt gevuld met opvoeders. Klaar om op avontuur te gaan en geprikkeld door die ene (prachtige) uitdaging. “Hoe geef ik het geloof door aan mijn (klein)kinderen?”. Op allerlei creatieve manieren werden we uitgedaagd om daarin met elkaar een ontdekkingsreis aan te gaan. Allereerst was daar dat geruststellende statement. Een waarheid als een koe voor jong en oud: ‘Wees blij met je (geloofs)vragen, want ze helpen je om te blijven groeien en te ontdekken’. Ter plekke daagden de dames van Xpeditie 3.6.0. ons uit op ontdekking te gaan. Allereerst bij onszelf, maar ook om de verhalen te ontdekken van anderen aan onze gesprekstafel en in de zaal. Heel verassend waren daar mooie ontdekkingen of ervaringen die gedeeld werden. “Wij geloven dat we onze kinderen niet helpen met zwart-witte antwoorden. In een wereld waar zoveel op hen afkomt, willen we ze leren om zelf antwoorden te zoeken en ontdekkingen te doen rond ingewikkelde geloofs- en levensvragen”: dit zou je de roeping kunnen noemen van Xpeditie 3.6.0, maar is het ook niet de roeping van ons allemaal van jong tot oud. Ons thema dit jaar als kerk is ‘ga mee op de weg van geloof, hoop en liefde’ en vanuit het pastoraat staan we voor ‘zien en gezien worden’. Dat kan niet zonder het stellen van ontdekkende vragen, het luisteren naar elkaar en vooral ook wachten en de vraag soms bij die ander laten. Niet te snel met antwoorden willen komen. En dan komt de (geloofs)wijsheid soms uit onverwachtse hoek: uit de mond van de allerkleinsten. Maar had Jezus daar zijn leerlingen al niet fijntjes aan herinnert? Het sterkt mij in de gedachte dat we als gemeente niet zonder elkaar kunnen. Jong en oud: we hebben elkaar heel hard nodig. Laten we dat bij al onze uitdagingen in gedachten blijven houden. Ps. Mocht je dit nu lezen en balen dat je afgelopen woensdag dit event gemist hebben, dan kan je bij mij terecht voor het e-book.

*Ds. Loeki van der Laan*

### **HOUDING**

Een open en nieuwsgierige houding helpt jouw kind om zelf ontdekkingen te doen over een leven met Jezus.

### **+ VERHALEN**

Bij geloven en opvoeden gaat het om de verhalen uit de Bijbel en om verhalen van jou, van anderen en van je kinderen.

### **= ONTDEKKEN**

Geloven gaat om kennis, maar belangrijker, het is een zaak van het hart. Dat kun je alleen zelf ontdekken.

## **Petrakerk is nu een gemeentelijk monument**

Het hing al langer in de lucht maar vorige week heeft de gemeente Veenendaal besloten om de Petrakerk aan te wijzen als gemeentelijk monument. Tussen het moment van de vooraankondiging (22 aug. 2022) en het definitieve besluit hebben AK en CvK tegen dit voorgenomen besluit bezwaren ingediend, een zienswijze. Bezwaren omdat een monumentale status voor de eigenaar/gebruiker meer nadelen dan voordelen heeft. Die nadelen pakken vooral kostenverhogend en waarde verminderend uit terwijl een mogelijk

voordeel in de vorm van subsidie zeer beperkt is. We overwegen nog of we hier een vervolg aan moeten geven.

Aan de andere kant stelden we in de CvK vergadering vast dat dit ook een erkenning is van de inzet van de wijkgemeente om de Petrakerk in deze goede en oorspronkelijk staat gehouden te hebben.

Het document waarop het besluit is gebaseerd "Kerkewijk 135 Redengevende beschrijving" staat op de website [www.petrakerk.nl](http://www.petrakerk.nl).

*College van Kerkrentmeesters*

### **Wandeling PGV 14 oktober a.s..**

Zaterdag 14 oktober verzorgt de PGV-Wandelwerkgroep weer een wandeling. Er is gekozen voor het Hoeverveldpad een klompenpad, ten noorden en westen van Putten.

Ontdek het mooie buitengebied van Hoef en Steenenkamer. Wandel langs de voormalige Zuiderzee, over historische dijken en paden en door de vogelrijke Arkemheerpolder.

De totale lengte van de wandeling bedraagt ongeveer 15 km. Startpunt: parkeerplaatsen aan de Dennenlaan, naast de Petrakerk, starttijd 09.30 uur per auto naar NS station Putten. Van de meerijdende deelnemers wordt een (kleine) vergoeding gevraagd.

Opgeven deelname uiterlijk tot vrijdag 13 oktober 20.00 uur, het liefst per mail op het volgende adres hiervoor:

[zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl](mailto:zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl) of anders per telefoon:

06-54262516 (René Haverdings).

Bij opgave per mail, graag uw 06 nummer vermelden.

Extra informatie over de route kunt u vinden op

<https://klompenpaden.nl/klompenpad/hoeverveldpad>

De PGV wandelwerkgroep neemt u graag weer mee op een aantrekkelijke ontdekkingstocht.



## **Filosofisch gesprek Levinas**

We hebben filosoof Jan Marten Visser bereid gevonden een tweede lezing over Levinas te houden.

Min of meer als vervolg op de eerste, zeer goed ontvangen lezing van vorig jaar. Deze keer staat de lezing – en het gesprek daarna – in het teken van sterfelijkheid/onsterfelijkheid en dood bij Levinas. Dit klinkt wellicht nogal deprimerend, maar dat is het bij Levinas allerminst, hij voert een vurig pleidooi voor het omarmen van onze sterfelijkheid en stelt dat zonder sterfelijkheid ons geluk niet denkbaar is.

Datum: 10 oktober

Locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5

Tijd: 20.30 uur

Contact: [filosofischcafeveenendaal@gmail.com](mailto:filosofischcafeveenendaal@gmail.com)

## **Bericht van de boekentafel**

Er liggen veel nieuwe boeken voor volwassenen op tafel.

Er zijn veel boeken terug gegaan naar de boekhandel en zo kwam er ruimte voor nieuwe titels. Ik noem er een paar:

- “Moderne profeten” van Kees van Ekris. Het zijn portretten van intrigerende tijdgenoten die ons laten zien wat waarheid is en ‘fake-news’. Moderne profeten in dit boek zijn o.a. Henri Nouwen, Václav Havel, Arvo Pärt en majoor Bosshardt
- “De vluchteling, de grenswacht en de rijke jood” van Arnon Grunberg. Hij reisde af naar Georgië en Oekraïne, waar hij vluchtelingen sprak. En naar Polen waar hij een detentiecentrum bezocht. In Nederland liep hij mee met de IND en de Vreemdelingenpolitie.
- “Israël” van Coen Verbraak. Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum sprak de schrijver met Nederlandse joden over Israël. Wat betekent het voor hen? Waarom gingen ze er (niet) wonen? Deze en vele andere vragen komen aan bod in dit boek.

## **Van 4 t/m 15 oktober is het Kinderboekenweek**

Dus liggen er extra veel kinderboeken op tafel: leesboeken en prentenboeken voor alle leeftijden.

U komt toch ook kijken (en kopen)?

*Dick Vogelezang*

## Stichting Vakaró voor Komló

Zoals velen van u waarschijnlijk wel hebben meegekregen is er afgelopen week voorbede gedaan voor het werk van “onze” stichting.

Helaas kon ikzelf deze keer niet mee en zijn Conny van Tuil en Erna Slok van 26 september tot 3 oktober op werkbezoek naar Komló geweest.

Wat is er in deze paar dagen weer veel werk verzet!

Iets om erg dankbaar voor te zijn.

Coby de Haan heeft mij gevraagd om iets meer te vertellen wat er in die dagen allemaal gedaan wordt. Dat is eigenlijk veel te veel om hier even in het kort te beschrijven.

Maar ik zal enkele bezigheden noemen:

- Een kinderboekenmiddag. Ieder kind mag dan een boek uitzoeken voor zichzelf.
- Een gezellig uitje met de jongeren van “ons” studiefonds naar Pécs. Met de winter voor de deur mochten ze een winterjas of een paar winterschoenen uitzoeken. Dit uitje werd natuurlijk afgesloten met een gezamenlijk etentje. Dat is zo waardevol!
- Er werden bezoeken in de wijk afgelegd. Met een verstandelijk beperkt echtpaar hun verjaardagen gevierd. Dat is iets wat we ieder jaar doen, want er zijn niet veel mensen die zich om hen bekommeren.
- Bij mensen waar het nodig was werden boodschappen gebracht, want wat is het leven, ook in Hongarije, duur geworden. (inflatie boven de 20%).
- Ook is er geïnformeerd waarom de speeltuin waar het altijd een vrolijke boel was opeens in het voorjaar verdwenen is. Nu blijkt dat deze niet meer voldeed aan de strenge EU-regels en werd deze gelijk gesloopt en kreeg men zelfs een boete.
- Gekeken naar welke mogelijkheden er zijn om ervoor te zorgen dat er weer een veilige speelplek, behalve de straat, voor de kinderen kan zijn. Buiten een speelplek voor het kind is het ook een sociale ontmoetingsplek voor moeder, vader, opa, oma.
- Wij vinden het noodzakelijk dat er weer zo'n plek komt in “onze” wijk en we gaan ons hier graag meer in verdiepen op welke verantwoorde manier we dit kunnen realiseren voor de mensen van “onze” wijk.

Wilt u meer weten over het werk van Stichting Vakaró voor Komló?

Wij vertellen u graag meer.

*Conny van Tuil en Winy van den Bovenkamp*

## Samenzangavond met Rineke de Wit en projectkoor



Op vrijdag 20 oktober organiseert de Protestantse Kerk in Nederland in de Westerkerk een Zing Mee!-samenzangavond met Rineke de Wit. Rineke is een veelzijdige zangeres en songwriter. Ze staat bovendien als multi-instrumentalist bekend om haar rijke muzikaliteit en ervaring. Tijdens de avond worden mooie en bekende kerkliederen gezongen zoals *U zij de glorie*, *Toekomst vol van hoop* en *Jesus Overwinnaar*. De liederen worden begeleid door professionele muzikanten en het speciale Zing meel-

projectkoor. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Voor tickets en info: [www.zingenindekerk.nl/zingmeemetrineke](http://www.zingenindekerk.nl/zingmeemetrineke)

## Voor wie steek jij een kaarsje aan?



In deze novembertijd staan we in kerk en samenleving stil bij hen die wij missen

In de eerste week van november sluiten we als wijkgemeente ZuidWest in de Petrakerk aan bij de landelijke actie 'Voor wie steek jij een kaarsje aan?'

Wij nodigen je uit om een kaarsje aan te steken voor een dierbare die je verloren hebt.

Donderdag 2 november om 17.30 uur begint het met een kort moment van bezinning in de kerk.

“Voor wie steek jij een kaarsje aan” is voor kerk en buurt. Het is goed om je verdriet en gemis samen te delen, of het nu korter of langer geleden is. We hopen dat je er troost vindt.

Neem gerust je buurman of buurvrouw mee, vriend of vriendin, of iemand, waarvan je weet dat die het ook op fijn vindt om op deze wijze een dierbare overledene te gedenken.

Iedereen is welkom!

*Karin de Jonge en ds. Coby de Haan*

## Voedselestafette 2023

De voedselbank Veenendaal verzorgt wekelijks pakketten voedsel voor gezinnen die onder het absolute minimum leven. Echter het is voor hen nauwelijks mogelijk goede pakketten samen te stellen omdat ze bijna geen goede artikelen meer in het magazijn hebben staan. Momenteel is er bijvoorbeeld een groot tekort aan houdbare producten. Als Wijkgemeente ZuidWest willen we daarom in oktober een bijdrage leveren door de hele maand producten in te zamelen. U kunt een boodschappentas, inclusief lijstje ophalen in de hal van de kerk.

Op zondag 1, 8, 15, 22 en 29 oktober is in de hal van de kerk de mogelijkheid om de artikelen in te leveren. Lukt het niet op deze zondagmorgen, dan kan het in de maand oktober ook tijdens de Open kerk op donderdagavond 5, 12, 19 of 26 oktober van 19 tot 20 uur.

U kunt de Voedselbank ook steunen door een gift over te maken. Dit kan via rekeningnummer NL 14 RABO 039.51.38.906 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal met als omschrijving: Voedselestafette. De diaconie beveelt deze actie van harte bij u aan. Doet u/jij ook mee?!?



The poster features the title 'Voedselestafette 2023' in large orange letters at the top. Below the title, on the left, is the logo for 'Wijkgemeente ZuidWest' which consists of a stylized compass rose with a purple dove in the center. Below that is the logo for 'VOEDSELBANK VEENENDAAL', which is an orange heart shape containing a white hand icon. To the right of the text is a photograph showing several long tables in a church hall, each covered with boxes of food and supplies. Below the photograph, the text 'Doe je mee?!' is written in large orange letters.

## NET Ontmoetingen

Een reisje maken terwijl je gewoon in de kerk blijft? Dat kan tijdens de eerstvolgende ronde NET Ontmoetingen. Elkaar geregeld ontmoeten en zo beter leren kennen, vinden wij in ZuidWest van waarde. Dat kan immers helpen om met elkaar mee te leven en nieuwe inspiratie op te doen. Daarom organiseren we door het jaar heen NET Ontmoetingen: bijeenkomsten gericht op de ontmoeting met elkaar.

Binnenkort vinden er vier NET GROOT Ontmoetingen plaats in de kerk. Aan de hand van het thema Samen onderweg is er een gezellig en verdiepend programma waarvoor alle gemeenteleden van jong en oud zich kunnen aanmelden. Daarbij maakt het niet uit of je voor het eerst komt of al vaker bent geweest. En ook niet dat we geloven en kerk misschien heel verschillend beleven. Het gaat om onderlinge ontmoeting met ruimte voor verschil. Het is een leuke kans om andere gemeenteleden beter te leren kennen!

De bijeenkomsten vinden plaats op:

- Maandag 23 oktober, NET avond, 19.30-21.30
- Dinsdag 24 oktober, NET middag, 14.00-16.00
- Woensdag 25 oktober, NET ochtend, 10.00-12.00
- Woensdag 25 oktober, NET avond, 19.30-21.30

## Uitnodiging NET Ontmoetingen



Het zijn vier identieke bijeenkomsten, je kunt er dus één kiezen om aan deel te nemen. Meld je uiterlijk 19 oktober aan door een strookje in te vullen en dit in de aanmeldbox in de hal van de kerk te deponeren. Of stuur je gegevens en de datum van je keuze naar [netontmoetingen@pkn-veenendaal.nl](mailto:netontmoetingen@pkn-veenendaal.nl) (vermeld dan naam, telefoonnummer, aantal personen, datum en tijd van je keuze, eventueel gebruik maken van kerktaxi). Voor vragen over de NET Ontmoetingen kun je terecht bij pastor Anne Stelma (06 - 37 38 64 26) of voor vragen over aanmelding bij Pia Ditewig (06 - 55 97 79 36).

Verderop in het seizoen komt er ook weer een mogelijkheid om elkaar buurtgericht te ontmoeten in verschillende huiskamers, de kleine NET ontmoetingen. Daarover later meer...

*Namens de werkgroep NET, Anne Stelma – Ribberink*

### **Kijkcijfers zondag 1 oktober 2023**

Direct: 112      Opname: 67

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest  
[www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl](http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl).

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de  
**Digitale nieuwsbrief.**

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op  
[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar

[zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl](mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl).



**Protestantse Gemeente**  
**Veenendaal**